

Onze start met taalcoaching

Na de koppeling door Hans Holt (coördinator taalcoaching) maakten Osama en ik kennis met elkaar.

Bij die kennismaking waren ook zijn vrouw Diana en hun twee zoons aanwezig. Zijn vrouw had al een andere taalcoach en de zoons zaten op de school “Wereldwijs” om Nederlands te leren.

*Osama had een hekel aan school in zijn geboorteland.
Na de basisschool daardoor geen vreemde talen geleerd.
En dan moet je met alleen Arabisch als moedertaal Nederlands gaan leren.
Dat valt niet mee!*

We zijn toen na de zomervakantie begonnen om één keer per week bij Osama thuis de gevolgde lessen bij het taalonderwijs te herhalen of we deden voorbereidingen voor de lessen die zouden komen.

Meestal zat na ongeveer een uur “het hoofd vol”.

Het valt bijvoorbeeld niet mee om zowel bij het schrijven als bij het spreken de “b” en de “p” uit elkaar te houden.

En ook al hoor je in de uitspraak een klinker niet duidelijk, dan moet die toch worden opgeschreven. Een niet gemakkelijke opgave, maar we hebben in een rustig tempo doorgewerkt.

Ontwikkelingen

Ons contact beperkte zich niet alleen tot taalcoaching.

Door Osama en zijn vrouw werden mijn vrouw en ik uitgenodigd om een keer Syrisch te komen eten. Die uitnodiging hebben we aangenomen en heerlijk gegeten.

Daar hoort natuurlijk ook een tegenbezoek bij: zo heeft het gezin van Osama bij ons stampot gegeten.

De zoons kwamen na een jaar op een gewone basisschool. Dat viel in het begin nog niet mee, vooral wat het Nederlands betreft. Daardoor heeft mijn vrouw aangeboden om de kinderen te helpen bij het beter leren lezen en begrijpen van het Nederlands. Er zijn goede vorderingen gemaakt: begeleiding was na enige tijd niet meer nodig.

Stand van zaken nu

Daarna heb ik ongeveer 3 maanden geen taalcoaching gedaan, omdat Osama – mede met hulp en steun van de gemeente – een kapperszaak heeft kunnen openen. Als je een eigen zaak begint, dan heb je je aandacht daarvoor nodig. Het volgen van taallessen is gedurende deze periode even stopgezet.

Wel heeft Osama inmiddels alle taalexamens gedaan en alles in één keer gehaald!

Mijn taalcoaching zit erop. Nu moet Osama nog ongeveer 60 uren “Oriëntatie op de Nederlands Arbeidsmarkt” volgen en het officiële inburgeringsproces is klaar.

Afsluiting

Osama zegt: Wij zullen de wekelijkse bezoeken missen. Taalcoaching was prima!

Siebren, Osama en Nadia