

## Foto's kijken

Om elkaar, Nederlands sprekend, beter te leren kennen, kijken mijn inburgeraar en ik, naar elkaars fotoverzameling.

Zo heb ik, via zijn mobieltje, Omar's familie in Gouda leren kennen, zijn vrienden in Duitsland en familie achtergebleven in zijn herkomstland Somalië.

Ook het flatje waar hij woont heb ik via zijn smartphone bezichtigd.

Ik had hem als huiswerk gevraagd om in elke ruimte van zijn woning een filmpje te maken en in het Nederlands een toelichtende tekst in te spreken.

Die opdracht pakte heel goed uit.

Mijn eigen leven is samengebracht in een twintigtal fotoalbums. Die bekijken wij samen, ongecensureerd. Er zitten klassenfoto's, vakantiekiekjes en huisdierplaatjes in.

Op een enkele foto zie je mij topless zonnen. Dat was "in" in die jaren. Twee foto's laten mij en mijn ex zien onder de buitendouche die we, jaren geleden, hadden op een tropisch eiland.

Omar en ik starten ons taalochtendje altijd met de vraag: "Heb je nog nieuwe foto's?" Zo ook deze keer.

Ik krijg een filmpje te zien van hem onder douche. Hij staat zich grondig in te zeppen. Kennelijk dacht hij dat hij, als een soort tegenprestatie, zichzelf moest filmen in Adam's kostuum.

Ik sta niet snel met een mond vol tanden, maar toen viel ik even heel erg stil...

-wordt vervolgd -